

in muiden

IN MUIDEN

observaties op rijm
van bas holzhaus

Amudarium

A is de A1

Zes banen, één brug
Meer auto's? Meer banen
Geen weg meer terug

B is van Broshuizen

Trailerfabriek
Verlichtte de woning-
noodproblematiek

C is van Constantijn

Huygens' zijn laan
Een dichter, geëerd met
Een prijs op zijn naam

D is de Dijk

Die dag in dag uit
De huizen beschermt
En de wateren stuit

E is van Zeestraat
Een naam van weleer
Waar-ie naar toe gaat
Heet nu IJsselmeer

F is de Fluit
Een welvarend schip
Vol rijkdom ontkomen
Aan kaper en klip

G is de De Grootstraat
Van een leesgierig man
Die zonder zijn boeken
Uit Loevestein kwam

H is de Hellingstraat
Aan een kant een muur
Daar komen nog huizen
Wanneer? En hoe duur?

I is van Spiering
Armzalige vis
Die elke Muider
Tot erenaam is

J is van Juliana
Straat van Soestdijk
Zijn hier de bewoners
De koningin te rijk?

K is de Kadesloot
Visstek en baan
Waar je des winters
De schaatsers ziet gaan

L is de Lelie
Vernoemd naar een keet
Niet naar de ingenieur
Die bijna zo heet

M is van Muiderslot
Magnifiek monument
Om Floris en Hooft bij
Elk schoolkind bekend

N is van Nooitgedacht
Vernoemd naar een werf
Waar ooit de geur hing
Van breeuwsel en verf

O is van Ossenmarkt
Waar het Deense vee
Loeiend aan land ging
Na de reis over zee

P is van Papklok
De stem van het plein
Die om negen uur slaan blijft
Hoe oud we ook zijn

Q is van Q-kele-q
Een zeldzaam geluid
Sinds de Schapenkaai sloot
Door een ruw raadsbesluit

R is de De Raadsingel
Van burgemeester Piet
Die na een aanslag
Het leven haast liet

S is de Sluis
Het hart van de stad
Heeft ooit een plaats
Zo'n klein centrum gehad?

T is de singel
Van slotvoogd Ton Koot
Bij het fraaie kasteel
Dat zijn restauratie bood

U is van buurten
Die hebben we zat
Van saai en gezellig
Tot deftig en plat

V is van Vestingplein
Gruuw, grijs en kaal
Biedt dit de bezoekers
Een warm onthaal?

W is van Weesperstraat
Statig en smal
Volgens veel Muiders
De mooiste van al

X is van Maxis
De 'store' in de wei
Muider winkels verdwenen
Daar kwamen er bij

Iis van IJburg
Die stad om de hoek
Nog een brug naar Almere
En dan valt het doek

Zis de Zuiderzee
Vol botters en kwakken
Waar Mokumers graag
De son in sien sakken

Op Kruytwijck

Sikkels klinken;
Sikkels blinken;
Ruisend riet zal gaan.
Zie de stille blâren!
Zie, dit wald van jaren,
Al zo lang bestaan!

Deze landen
Gaan verand'ren
Binnen korten tijd;
't Winstje, doel van het streven
Heeft het sein gegeven
Voor een goed profijt!

Blijde Bouwers;
Nijvere Sjouwers;
Die geboomt' verdringt!
Maakt uwe huizen breder
Haalt de bosschen neder
Dat nieuwbouw ons omringt.

**Slaat uwe ogen
Naar den hogen:
Al zes panden klaar!
Waar de rede faalde,
Waar vriendelijk dwaallicht straalde:
Kruitwyck verrijze daar!**

Naar 'Oogstlied' van A.C.W. Staring

Stadsgezicht

Frisdrankenpakjes en zakjes met brood
Glimmende blikjes van breezer en bier
Wikkels en hoesjes van glinsterpapier
Goudbruine peukjes versieren de goot

Glanzende restjes van snoep en van koek
Felle ballonnen, het lint in een knoop
Toiletpapier op een sierlijke hoop
Postelastieken op iedere hoek

Boodschappenbriefjes en kauwgum en shag
Roestbruine aanstekers, bakjes patat
Kranten en zakdoekjes, glinsterend nat
Bekers van milkshakes als kroon op een hek

Schitterend afval, veelkleurige zooi
Muiden, o Muiden, wat ben je toch mooi

Afscheid

Ik groet u, Muiden, schone stad
Dra zal ik u verlaten
Uw vestingwallen, machtig mooi
Uw loverrijke straten

De kade waar het scheepsvolk gaat
Waar passagiers passeren
Op weg naar Amsterdam of Weesp
Waar zij hun geld spenderen

De kroegen, bruin van rook en zon
Waar jonge obers zwoegen
De schepen, bruin van teer en taan
Die door de golven ploegen

De Vecht, de weg naar Utrecht die
U rijkdom en genot bracht
De stoere burcht aan 't IJsselmeer
Omgeven door haar slotgracht

Vaarwel, nu is het dan mijn tijd
Ik wacht niet langer meer
Maar echt verdrietig ben ik niet
Vanavond keer ik weer

Onze Sluis

Midden in ons mooie Muiden
Ligt al eeuwen achtereen
Stevig in de Vecht verankerd
Een kolos van staal en steen
Soms een bron van ergernis
Soms een trotse erfenis
Onze Sluis, zo prachtig als wat
Onze Sluis, het hart van de stad

Als je bijna op de brug bent
Klinkt opeens een luide bel
Voor je daalt een grote slagboom
O, wat zijn die wachters snel
Sta je daar, je hand aan 't stuur
Vijf minuten of een uur
Voor de Sluis, waar je wachten mag
Voor de Sluis, de hele dag

Kijk, daar gaat de sluisdeur open
Schepen dringen, zij aan zij
Hier een pikhaak, daar een stootwil
"Nee, u was echt achter mij!"
Naar het noorden: IJsselmeer
Naar het zuiden: Binnenvaar
Door de Sluis: 't is de enige weg
Door de Sluis - wie haast heeft heeft pech

"Staat er voor de brug een stoplicht?
Nou, dat wist ik echt niet hoor
En dan wilt u ook nog voorrang?
Laat u mij er eerst maar door!"
Elke ochtend, keer op keer
Stroomt de brug vol sluipverkeer
Op de Sluis, kun je nergens meer heen
Op de Sluis: voor auto's alleen

Lekker kletsen in het boogje
Over hoe het vroeger was
Voor je natje en je droogje
Schuif je aan op het terras
Met muziek en zonneschijn
Heb je zo een dansfestijn
Rond de Sluis, waar je lachen kan
Rond de Sluis, gezellig man!

Golven doen de Sluis verweren
't Is de dreiging van de zee
Met wat grondig restaureren
Kan de boel weer jaren mee
Harde werkers, onverstoord
Ook bij Keet- en Weesperpoort
Onze Sluis, kan nu alles doorstaan
Onze Sluis, zal nooit meer vergaan

Als er nooit een Sluis geweest was
Zou er dan een Muiden zijn?
Wat was er van ons geworden
Dan een stadje, lief en klein?
Maak je boos, of wees maar blij
Onze Sluis, die hoort er bij!
Zonder Sluis, heeft Muiden iets raars
Zonder Sluis: geen Muidenaars!

Op de wijs van 'Waar de blanke top der duinen'.
Geschreven ter gelegenheid van de heropening
van de Sluis na de restauratie in 2005.

De stad

Thuis heb ik nog een prentenboek,
het staat verloren in een hoek
omdat ik alle platen ken.

Muiderslot, Westbatterij,
de Kadesloot, de smederij,
het is waar ik woonachtig ben.

Maar binnenkort wordt er gebouwd
en heel wat plekjes, eens vertrouwd,
gaat men voor huizen reserveren.

De groene randen van de wijk,
de tuintjes onder aan de dijk,
ik ga ze snel fotograferen.

En langs het Kruitpad, aan het water,
zie ik de hoge bomen staan.

Ik vraag me af, wat dat moet worden
als daar straks heimachines gaan.

Ook in Muiden
Een schets van bezoekers

I

Hopper Honda Chopper Fonda
Easy Rider in 't kwadraat
Put-put-put-put-put van Harley
Perst zich door de Naarderstraat

Zie ze glimmen, zie ze blinken
Nog meer dan hun motoren
Dit zijn geen watjes van kantoor
Dit zijn de echte bincken

Wat een rijkdom, wat een vrijheid
Ik doe wat ik wil - bekijk het maar
Maar we zijn wel met een club
Dus netjes achter elkaar

II

Jawel, wij gaan het zeegat uit
Het hele bedrijf aan boord
We klimmen in de vallen
We schieten de schoten op
Daar gaan we dan, pal noord

En kijk die brede zwaarden
Die oude, verweerde mast
Roestige ankers en lieren
Het machtige bruine zeil
Waar ons logo nog net op past

En kijk onszelf dan toch eens
De maritieme keur!
Met regenbroek en sweater
Met rugzak en met jekker
In één maat en in één kleur

Zo werk je aan de teamgeest
Dat is vooraf bepaald
De wind is goed, het eten goed
De stemming opperbest
En verder: de baas betaalt

III

Ziezo hier zijn we dan
En als je dat maar weet
De loafers aan, de sweaters om
Vanavond wordt het keet

Zeg mogen wij iets te drinken?
Zes pilsen als het kan
Wij willen ook graag zingen
Of houdt u daar niet van?

Wat zegt u? Zijn wij ballen?
U hoort het aan de klank?
Akkoord, we staan te brallen
Maar dat komt door de drank

Verwaandheid? Arrogantie?
Een opgeheven kin?
Nou ja zeg, het idee! Kom lui
We gaan het Gooi weer in

IV

De paden op, de lanen in
Met strak geknoopte veters
Met grote stappen, want wij zijn
De kilometervreeters

Het Waterliniepad
De Muiderbergse route
Het pad van Floris V
Prooi voor onze voeten

De blik vooruit, de kaart paraat
In zon of wind of regen
Wij gaan er voor, wij zetten door
En niemand houdt ons tegen

We kijken niet op, we kijken niet om
Naar wat we achterlieten
Je ziet ons ook zelden lachen
Maar geloof me: we genieten

V

Wij komen van Mokum
We hebben veel geld
Dus we hebben meteen maar
Twee rondjes besteld

Wat een gezelligheid
Bier en vertier!
En met het speedboatje
Zijn we zo hier

Een half uurtje planken
Van Amsterdam-Oost
En voor je het weet
Heb je vijf keer geproost

De boot ligt hier prima
Pal achter de sluis
Dus zijn we het zat?
Zijn we ook zo weer thuis

En waarom we altijd
Zo tekeer moeten gaan?
We willen gewoon graag
In het middelpunt staan

VI

Zie ze zoeven, hoor ze snoeven
Flits flits flits voorbij
Jakkeraars in wielrenbroek
Opzij opzij opzij!

Voor ons geen voorrangskruising
O nee! Wij moeten voor
Geen bochten en rotondes
O nee! Wij gaan rechtdoor
En wat daar loopt en rijdt
Dat moet maar wachten hoor

Voor ons geen hobbelfietspad
De weg is ons terrein!
Geen klinkers, grind of tegels
Glad asfalt ons domein!
Want met zo'n kostbaar fietsje
Moet je voorzichtig zijn!

Als ik zo'n ploeg zie komen
Dan denk ik: 'niet zo traag!'
Kom laat die ketting snorren!
En nooit meer omkeren graag

VII

Je ziet het al van verre
Tien jongens, één verkleed
Dat wordt een bonte avond
Vol vrijgezellenleed

Die ene die gaat trouwen
Die wil er wel vandoor
Hij is vanavond dame
Met plastic borsten voor

Wat zullen straks kijken
Als we naar binnen gaan
De hele kroeg ligt dubbel
Om Henk en z'n banaan

We lachen en we zingen
We zuipen stevig door
En Henk mag niets betalen
Daar heb je vrienden voor

Ze gaan ook nog de stad in
Want Henk moet naar een hoer
Henk heeft er echt geen zin in
Maar 'nee' - dat is niet stoer

VIII

Wij komen van de Rijksweg
Maar daar is het zo druk
Dus rijden we door Muiden
Dat scheelt een aardig stuk

De Herengracht, de Sluis op
De Amsterdamsestraat
Dan snel op de rotonde
Vóór iemand anders gaat

Nu rechtsaf richting Maxis
De bocht naar links gerond
En dan weer achter de auto
Die net ook al voor ons stond

Naar het Engels

Tot slot

**Of je hier net twee jaar woont
of al rondliep in je luier:
als je om dit stadje geeft
ben je een echte Muier.**

COPYRIGHT 2009 BAS HOLZHAUS
WWW.BASHOLZHAUSTEKST.NL